

«Den zestienden», sprak
«Schrijf dat op», zei de
de Juryleden schreven alle
leien, telden ze toen op en
bedrag tot guldens en cen
«Zet je hoed af!» zei de
maker.

«'t Is mijn hoed niet», z
«Dan heb je 'm gestolen
terwijl hij zich tot, de Jur
het feit opteckende.

«Ik heb enkel hoeden
voegdedeHoedenmaker er
er geen van mij zelven. Ik

Hier zette de Koningin
den Hoedenmaker strak aa
en onrustig werd.

«Leg getuigenis af», zei
zoo zenuwachtig, of ik la
dood brengen».

Deze woorden schenen
kalmer te stemmen. Hij st
op dat been, keek angsti
beet in zijn verwarring een
kopje in plaats van dit van

